

Δραστηριότητα 1:

1. Χρησιμοποίησε τις φράσεις που ακολουθούν:

«Μια πεταλούδα»  
«στην εξοχή»  
«πέταγε ψηλά»  
«έτρωγε πολύ»

2. Χώρισε τις λέξεις των φράσεων σε συλλαβές, όπως έκανες και με το όνομα σου.

---




---



---



---

3. Πες ρυθμικά τις λεξούλες.  
4. Χτύπησε με παλαμάκια το ρυθμό.  
5. Βάλε κάτω από κάθε συλλαβή τη γραμμούλα που ταιριάζει. \*\*\*Θυμήσου ότι βάζουμε μικρή γραμμούλα σε συλλαβές με μικρή διάρκεια και μεγάλη για τις συλλαβές με μεγάλη διάρκεια.  
6. Τώρα αντικατέστησε τις γραμμούλες με την αξία που ταιριάζει (  ).

---

Δραστηριότητα 2:

- Χρησιμοποίησε τη νότα Σι για να δώσεις στις λεξούλες μελωδία. Παίξε την στον αυλό!



Δραστηριότητα 3:

Είσαι έτοιμος/έτοιμη να γίνεις συνθέτης;



Μπράβο σου! Κατάφερες να φτιάξεις το πιο κάτω δίστιχο:

Μια πεταλούδα στην εξοχή  
πέταγε ψηλά, έτρωγε πολύ.

---

♪ Μέχρι τώρα έχεις χτυπήσει με παλαμάκια και άλλους τρόπους το ρυθμό των λέξεων σας. Επίσης, έχεις μεταφέρει το ρυθμό στο πεντάγραμμο, χρησιμοποιώντας τη νότα Σι.

♪ Για να κάνεις πιο ενδιαφέρουσα τη μελωδία, μπορείς εάν θέλεις να μεταφέρεις το ρυθμό του δίστιχου στο πεντάγραμμο, χρησιμοποιώντας τις νότες Σι και Λα.



♪ Προσοχή!! Δοκιμάστε διάφορους συνδυασμούς πρώτα χρησιμοποιώντας και τον αυλό σου.

Μια πε - τα - λού - δα στην ε - ξο - χή



πε - τού - σε ψη - λά, έ - τρω - γε πο - λύ.





## Θέμα: Επίκαιρα-Επέτειος της 1<sup>ης</sup> Απριλίου

Τα παιδιά του 9<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Βέροιας στην Ελλάδα, άκουσαν το τραγούδι «Θα πάρω μίαν ανηφοριά» το οποίο είναι βασισμένο στο ποίημα του ήρωα μαθητή της ΕΟΚΑ, Ευαγόρα Παλλικαρίδη και έφτιαξαν μία ταινία χωρίς λόγια.



- Παρακολούθησε την ταινία που έφτιαξαν τα παιδιά (6 λεπτά). Μπορείς να την δεις με τους ενήλικες της οικογένειας ή/και τα αδέρφια σου.

(Βάλε τον κέρσορα   πάνω στον πιο κάτω σύνδεσμο και πάτησε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.)

<https://bit.ly/2UHByWD>

- Πώς σου φάνηκε η ταινία; Πώς νιώθεις όταν την βλέπεις; Συζήτησε με έναν ενήλικα ή τα αδέρφια σου.
- Αν θέλεις και μπορείς, άκουσε και τραγούδησε κι εσύ το τραγούδι. Τα λόγια θα τα βρεις πιο κάτω. Αν παίζεις κάποιο όργανο χρησιμοποίησε και την παρτιτούρα.

# Λευτεριά

Στίχοι: Ευαγόρα Παλληκαρίδη  
Μουσική: Κ. Κασιανού

1. Θα πάρω μίαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια,  
να βρω τα σκαλοπάτια, που παν' στη Λευτεριά.  
Θ' αφήσω αδέρφια συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα,  
μεσ' τα λαγκάδια πέρα, και στις βουνοπλαγιές (X2).

2. Ψάχνοντας για τη λευτεριά, θα 'χω παρέα μόνη,  
κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.  
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα 'ρθει το καλοκαίρι,  
τη λευτεριά να φέρει, σε πόλεις και χωριά (X2).

3. Θα πάρω μίαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια,  
να βρω τα σκαλοπάτια, που παν' στη Λευτεριά.  
Τα σκαλοπάτια θ' ανεβώ, θα μπω σ' ένα παλάτι,  
το ξέρω θα 'ν' απάτη, δεν θα 'ν' αληθινό (X2).

4. Μεσ το παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω το θρόνο,  
βασίλισσα μια μόνο, να κάθεται σ' αυτόν.  
Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου,  
και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ (X2).