

# ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 2<sup>η</sup> Βδομάδα 30/3/20 - 3/4/20

Όλες οι ασκήσεις να γίνονται στο τετράδιο. Μην ξεχνάς τίτλο κειμένου, αριθμό άσκησης και απάντηση.

### 1<sup>η</sup> Απριλίου

Η 1<sup>η</sup> του Απρίλη είναι μια μεγάλη εθνική γιορτή για τους Έλληνες της Κύπρου. Όπως οι Έλληνες της Ελλάδας πολέμησαν στις 25 του Μάρτη του 1821, έτσι και οι Έλληνες της Κύπρου άρχισαν την ημέρα αυτή το 1955 τον αγώνα τους εναντίον των Άγγλων για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Οι Άγγλοι κρατούσαν την Κύπρο για 80 περίπου χρόνια, από το 1878. Πολλές φορές οι Κύπριοι ζήτησαν από τους Άγγλους να τους δώσουν την ελευθερία τους. Το ζήτησαν με καλό τρόπο, με διαδηλώσεις στους δρόμους, με ειρηνικά μέσα. Όμως οι Άγγλοι πάντα έλεγαν όχι.

Τότε οι Κύπριοι αποφάσισαν να πάρουν την ελευθερία τους με τα όπλα, όπως έκαναν και οι Έλληνες το 1821. Ιδρύθηκε μια μυστική οργάνωση με το όνομα Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγонιστών). Πολιτικός αρχηγός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ' και στρατιωτικός αρχηγός ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Μαζεύτηκαν όπλα και οι αγωνιστές κρύφτηκαν στα κρησφύγετα. Εκεί τα παλικάρια μάθαιναν να πολεμούν.



Όλα ήταν έτοιμα. Ο Διγενής έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Ξημερώματα της 1<sup>ης</sup> Απριλίου 1955, ο κόσμος ξύπνησε από τις εκρήξεις βομβών. Η Ε.Ο.Κ.Α. άρχισε επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικούς σταθμούς, βρετανικά στρατόπεδα και οχήματα. Ένας μεγάλος αγώνας ξεκινούσε. Οι Άγγλοι είχαν περισσότερο στρατό και όπλα. Οι Κύπριοι όμως είχαν πίστη και θάρρος. Πολεμούσαν για την ελευθερία τους.

Όσο περνούσε ο καιρός, ο αγώνας φούντωνε περισσότερο' στις πόλεις και στα χωριά, στα βουνά και στους κάμπους. Σιγά σιγά ο λαός, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, παιδιά μπήκαν στον αγώνα. Οι αντάρτες έστηναν ενέδρες στους Άγγλους στρατιώτες. Ανατίναζαν με βόμβες τα οχήματά τους. Στα βουνά γίνονταν σκληρές μάχες. Οι γυναίκες και τα παιδιά μετέφεραν μηνύματα, όπλα, σφαίρες και φαγητό στους αντάρτες που κρύβονταν στα βουνά. Στις πόλεις γίνονταν διαδηλώσεις από τους μαθητές.



Οι Άγγλοι τα έχασαν. Ποτέ δεν περίμεναν τον ξεσηκωμό των Κυπρίων. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σταματήσουν τον αγώνα τους. Άρχισαν συλλήψεις.

Έφτιαξαν κρατητήρια και φυλάκιζαν πολλούς αγωνιστές.

Τους κρατούμενους τους βασάνιζαν πολύ. Σκότωσαν πολλούς ήρωές μας όπως τον Στυλιανό Λένα, τον Κυριάκο Μάτση, τον Μάρκο Δράκο. Εννέα παλικάρια μας, όπως ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ιάκωβος Πατάτσος οδηγήθηκαν στην αγχόνη τραγουδώντας για τη λευτεριά.

Στα χωριά έβαζαν τους κατοίκους «κέρφιου», δηλαδή κατ' οίκον περιορισμό. Για πολλές μέρες δεν επέτρεπαν σε κανέναν να βγει από το σπίτι του. Στις πόλεις έκαναν «μπλόκα» και χτυπούσαν με ρόπαλα όσους βρίσκανε στον δρόμο.

# ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 2<sup>η</sup> Βδομάδα 30/3/20 - 3/4/20

Όλες οι ασκήσεις να γίνονται στο τετράδιο. Μην ξεχνάς τίτλο κειμένου, αριθμό άσκησης και απάντηση.



Με όλα αυτά όμως δεν κατάφεραν τίποτα οι Άγγλοι. Ο λαός μας δε φοβήθηκε. Οι Κύπριοι πολεμούσαν με μεγαλύτερο πείσμα. Δεν παραδίδονταν. Προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να πέσουν ζωντανοί στα χέρια των Άγγλων.

Στο Λιοπέτρι, τέσσερα παλικάρια περικυκλώθηκαν σ' έναν αχυρώνα: ο Χρήστος Σαμάρας, ο Φώτης Πίττας, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Ανδρέας Κάρυος. Δύο Άγγλοι πέφτουν νεκροί. Η μάχη συνεχίζεται για ώρες μέχρι που και τα τέσσερα παλικάρια βγαίνουν από τον αχυρώνα πολεμώντας και σκοτώνονται από τους Άγγλους.

Στον Μαχαιρά, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, υπαρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α., περικυκλώνεται στο κρησφύγετό του. Στους συντρόφους του λέει να παραδοθούν. Αυτός όμως μένει. Πολεμά ώρες με τους Άγγλους. Δεν τον νικούν. Στο τέλος του ρίχνουν βενζίνη με το ελικόπτερο και τον καίνε ζωντανό.



Έτσι πολέμησαν οι αγωνιστές. Πολλοί ήρωες έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Η θυσία τους όμως δεν πήγε χαμένη. Μετά από τέσσερα χρόνια ένοπλου αγώνα, το 1959 η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της. Κάθε πρώτη του Απρίλη πρέπει να θυμόμαστε τους ήρωες αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι.

### Ωρα για λίγη εξάσκηση, παιδιά!

- Αντιγράφω με προσοχή και όμορφα γράμματα κάθε πρόταση και έπειτα βάζω Σωστό ή Λάθος δίπλα από κάθε πρόταση.**

<p><b>Α.</b> Το 1955-1959 οι Κύπριοι πολέμησαν τους Άγγλους.</p> <p><b>Β.</b> Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ήρωας του 1821.</p> <p><b>Γ.</b> Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής ήταν ο υπαρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α.</p>	<p><b>Δ.</b> Οι Άγγλοι έστειλαν στην αγχόνη τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη .</p> <p><b>Ε.</b> Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ήρωας του 1955-59.</p> <p><b>Στ.</b> Πολιτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν ο Μακάριος.</p>
--	--
- Γράφω στο τετράδιό μου τις λέξεις **αγώνας** και **ελευθερία** (σε μια στήλη την κάθε μια). Κάτω από την κάθε λέξη βρίσκω και γράφω ένα ρήμα, ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο και μια σύνθετη λέξη που να **ανήκουν στην ίδια οικογένεια**.
- Παίρνω τέσσερις από τις πιο πάνω λέξεις και φτιάχνω δικές μου προτάσεις. (δεν ξεχνώ **Κεφαλαίο** στην αρχή και **σημεία στίξης**)
- Με τη βοήθεια του λεξικού μου γράφω τη σημασία των πιο κάτω λέξεων: διαδήλωση, ενέδρα, κρησφύγετο, κρατητήριο.