

**Θέμα: Ανάγνωση και εκτέλεση ρυθμικών αξιών από συμβατική σημειογραφία (Τέταρτα και όγδοα)- Ακρόαση «Ο λύκος» (Αρλέτα)**

**ΜΕΡΟΣ Α΄:**

Η εργασία αυτή είναι το δεύτερο μέρος του που είχαμε να μελετήσουμε τη Βδομάδα 6.



Αυτήν την βδομάδα, θα προχωρήσουμε για να θυμηθούμε πώς διαβάζουμε ρυθμικά σχήματα με την «επαγγελματική γλώσσα» της μουσικής.



Πατήστε στην εικόνα πιο κάτω και ακολουθήστε το βίντεο με το σημερινό μάθημα. Αν κάπου δυσκολευτείτε ή θέλετε επανάληψη, πάρτε πίσω το βίντεο. Αν κουραστείτε μπορείτε να σταματήσετε και να συνεχίσετε μία άλλη ώρα.

**ΜΕΡΟΣ Β΄:****Το τραγούδι της βδομάδας:**

Ξέρω ότι το ζώο με το οποίο ασχοληθήκατε στα Ελληνικά είναι ο λύκος! Το τραγούδι που διάλεξα για εσάς λέγεται «Ο λύκος» και γράφτηκε από την αγαπημένη μου Ελληνίδα συνθέτρια, στιχουργό και τραγουδίστρια **Αρλέτα**. Είναι από τον δίσκο της με τίτλο «Ένα καπέλο γεμάτο τραγούδια». Δεν χρειάζεται να το μάθετε, απλά να το ακούσετε. Μπορείτε να παρακολουθείτε τους στίχους στην επόμενη σελίδα. Για να ακούτε και να βλέπετε τους στίχους ταυτόχρονα, ανοίξτε ένα νέο φύλλο στον φυλλομετρητή-Browser σας.

<https://safeYouTube.net/w/fc1C>



Στο τετράδιό σας «Το σχολείο μας είναι εδώ», γράψτε ημερομηνία, «Μουσική» και το όνομα της **αγαπημένης σας γυναίκας τραγουδίστριας**.



## Ο Λύκος

**Στίχοι-Μουσική: Αρλέτα**

Από τον δίσκο: «Ένα καπέλο με τραγουδία» (1981)



Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών  
κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω.  
Στα κελιά τους οι άνθρωποι, ύπνο κάνουν ελαφρό.  
Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό.  
Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών,  
βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό.

**Λύκε, λύκε μου, καλέ μου  
λύκε, λύκε μου είσαι εδώ  
«Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ»  
Λύκε, λύκε μου, καλέ μου  
Λύκε, λύκε μου είσαι εδώ  
«Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ»**

Όμορφο μου προβατάκι τι γυρεύεις μες στο δρόμο;  
Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο.

Δόντια βγάζουνε τ' αστέρια,  
νύχια φύτρωσαν στους δρόμους,  
Ξέφρενη η νύχτα παίζει  
κλέφτες και αστυνόμους.  
Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία,  
στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή.  
Κλειδωμένα είναι τ' αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί  
κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνοι και σιωπή.

**Λύκε, λύκε μου, καλέ μου  
λύκε, λύκε μου είσαι εκεί;  
«Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί.»**

Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών  
όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι.

Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών.  
Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω.



Από το βιβλίο «Μουσική Γ' Δημοτικού» (Ανθολόγιο Τραγουδιών)- Εκδόσεις ΥΑΠ-ΥΠΠΑΝ-2018