

**Στυλιανός Λένας**

Ήρωας στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955-59, εναντίον των Άγγλων.

Γεννήθηκε στο χωριό Χανδριά, της επαρχίας Λεμεσού, το **1932**.

Εργαζόταν ως σιδηρουργός στη Λευκωσία και ξεχώριζε για τη βαθιά χριστιανική του πίστη.

Ήταν ένας από τους πέντε πρώτους ομαδάρχες Λευκωσίας στον αγώνα. Όταν ορίστηκε ομαδάρχης από τον Άγ. Θεόδωρο μέχρι τον Άγ. Μάμα, ξεχώρισε για το θάρρος και την παλληκαριά.

Στις 17 Φεβρουαρίου 1957 έπεσε σε ενέδρα Άγγλων στρατιωτών έξω από το κρησφύγετό του και πληγώθηκε στη μάχη που ακολούθησε.

Συνελήφθη τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο αγγλικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου, όπου πέθανε στις **28 Μαρτίου 1957** σε ηλικία **25 ετών**. Τάφηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας από τους Άγγλους, από φόβο μήπως προκληθούν λαϊκές εκδηλώσεις.

Προς τιμή του το σχολείο μας έχει το όνομά του!



**Στυλιανός Λένας**

Ήρωας στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955-59, εναντίον των Άγγλων.

Γεννήθηκε στο χωριό Χανδριά, της επαρχίας Λεμεσού, το **1932**.

Εργαζόταν ως σιδηρουργός στη Λευκωσία και ξεχώριζε για τη βαθιά χριστιανική του πίστη.

Ήταν ένας από τους πέντε πρώτους ομαδάρχες Λευκωσίας στον αγώνα. Όταν ορίστηκε ομαδάρχης από τον Άγ. Θεόδωρο μέχρι τον Άγ. Μάμα, ξεχώρισε για το θάρρος και την παλληκαριά.

Στις 17 Φεβρουαρίου 1957 έπεσε σε ενέδρα Άγγλων στρατιωτών έξω από το κρησφύγετό του και πληγώθηκε στη μάχη που ακολούθησε.

Συνελήφθη τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο αγγλικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου, όπου πέθανε στις **28 Μαρτίου 1957** σε ηλικία **25 ετών**. Τάφηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας από τους Άγγλους, από φόβο μήπως προκληθούν λαϊκές εκδηλώσεις.

Προς τιμή του το σχολείο μας έχει το όνομά του!



**Στυλιανός Λένας**

Ήρωας στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955-59, εναντίον των Άγγλων.

Γεννήθηκε στο χωριό Χανδριά, της επαρχίας Λεμεσού, το **1932**.

Εργαζόταν ως σιδηρουργός στη Λευκωσία και ξεχώριζε για τη βαθιά χριστιανική του πίστη.

Ήταν ένας από τους πέντε πρώτους ομαδάρχες Λευκωσίας στον αγώνα. Όταν ορίστηκε ομαδάρχης από τον Άγ. Θεόδωρο μέχρι τον Άγ. Μάμα, ξεχώρισε για το θάρρος και την παλληκαριά.

Στις 17 Φεβρουαρίου 1957 έπεσε σε ενέδρα Άγγλων στρατιωτών έξω από το κρησφύγετό του και πληγώθηκε στη μάχη που ακολούθησε.

Συνελήφθη τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο αγγλικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου, όπου πέθανε στις **28 Μαρτίου 1957** σε ηλικία **25 ετών**. Τάφηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας από τους Άγγλους, από φόβο μήπως προκληθούν λαϊκές εκδηλώσεις.

Προς τιμή του το σχολείο μας έχει το όνομά του!

