

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Γεννήθηκε στο χωριό Τσάδα, της επαρχίας Πάφου, 1938.

Αθλητής, ποιητής και αγαπούσε την πατρίδα και την ελευθερία!

Συμμετείχε στον αγώνα εναντίον των Άγγλων από τα μαθητικά χρόνια.

Συνελήφθη κρατώντας όπλο, καταδικάστηκε και απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957, στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας σε ηλικία 19 χρονών.

Στον δικαστή που του ανακοίνωσε την καταδίκη του, είπε :

«Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε.

Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την Ελευθερία του».

Θα πάρω μιαν ανηφοριά.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη λευτεριά.

Θ' αφήσω αδέλφια, συγγενείς,
τη μάνα, τον πατέρα
μες στα λαγκάδια πέρα
και τις βουνοπλαγιές



Ονειρευόμαστε • Προσπαθούμε • Μπορούμε



Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Γεννήθηκε στο χωριό Τσάδα, της επαρχίας Πάφου, 1938.

Αθλητής, ποιητής και αγαπούσε την πατρίδα και την ελευθερία!

Συμμετείχε στον αγώνα εναντίον των Άγγλων από τα μαθητικά χρόνια.

Συνελήφθη κρατώντας όπλο, καταδικάστηκε και απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957, στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας σε ηλικία 19 χρονών.

Στον δικαστή που του ανακοίνωσε την καταδίκη του, είπε :

«Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε.

Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την Ελευθερία του».

Θα πάρω μιαν ανηφοριά.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη λευτεριά.

Θ' αφήσω αδέλφια, συγγενείς,
τη μάνα, τον πατέρα
μες στα λαγκάδια πέρα
και τις βουνοπλαγιές



Ονειρευόμαστε • Προσπαθούμε • Μπορούμε



Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Γεννήθηκε στο χωριό Τσάδα, της επαρχίας Πάφου, 1938.

Αθλητής, ποιητής και αγαπούσε την πατρίδα και την ελευθερία!

Συμμετείχε στον αγώνα εναντίον των Άγγλων από τα μαθητικά χρόνια.

Συνελήφθη κρατώντας όπλο, καταδικάστηκε και απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957, στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας σε ηλικία 19 χρονών.

Στον δικαστή που του ανακοίνωσε την καταδίκη του, είπε :

«Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε.

Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την Ελευθερία του».

Θα πάρω μιαν ανηφοριά.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη λευτεριά.

Θ' αφήσω αδέλφια, συγγενείς,
τη μάνα, τον πατέρα
μες στα λαγκάδια πέρα
και τις βουνοπλαγιές



Ονειρευόμαστε • Προσπαθούμε • Μπορούμε